

Nieuwsbrief Oktober 2017 Kinderopvang Jacqueline 'Pip en de egel'

Hallo lieve papa's en mama's,

Dit thema gaat over de herfst. *Heb ik toch zo'n zin in! Heerlijk al die kleuren en geuren; prachtige, prachtige herfst.* In dit seizoen zien we weer allerlei nieuwe dieren die we in de andere seizoenen niet tegen kwamen. De egel is ook zo'n dier. We zien de egel misschien maar af en toe, toch is hij prominent aanwezig in de herfst. Omdat de egel overdag slaapt, zien we hem niet zo vaak. Hierdoor is hij voor de kinderen misschien nog een onbekend diertje.

We leren aan de hand van de egel dat iedereen op een andere manier leeft. Wij wonen in een huis. De mol woont onder de grond en de spin in een web (*oh. Die zien we nu zo heerlijk veel! Zelfs in eigen tuin...*). De egel maakt een holletje, soms zelfs in de achtertuin! We willen dat de egel het naar zijn zin heeft en dat hij zich veilig voelt. We zorgen daarom goed voor de egel.

Samen duiken we in de wereld van de egel en maken we kennis met dit kleine, stekelige dier. Door goed voor de egel te zorgen, leren we dat het fijn is om lief te zijn voor elkaar en om respect te hebben voor elkaars gewoonten. We leren door samen te werken meer te bereiken. Door elkaar een kans te geven voelt iedereen zich veilig en geliefd.



Wie zijn er jarig?

- Ilyana is 18 oktober a.s. jarig; zij wordt 5 jaar!
- Ilayda wordt 21 oktober 3 jaar!! Natuurlijk groot feest.
- dinsdag 5 december is De Sint jarig!
- En op 28 december mag Norah 3 kaarsjes uitblazen!

Zijn er de komende maanden papa's, mama's, opa's, oma's, of zussen jarig? Laat dit a.u.b. een weekje van tevoren weten, dan maken we graag iets.

Dan ook de mededeling dat binnenkort de tariefverhogingsbrief er weer aan komt. Zoals ieder jaar gaat ook deze keer het tarief weer iets omhoog. Gelukkig gaat de KOT (KinderOpvangToeslag) ook omhoog.

En: in de nieuwsbrief van augustus jl. had ik gezet

"Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseer ik een **"koffie morning" voor stichting Opkikker**. Het zal jullie niet verbazen dat ik een grote affiniteit met kinderen heb, en ik heb ook een grote affiniteit voor jullie! Zodoende dacht ik dat het leuk zou zijn die beide samen te brengen. Ik ga van alles bakken voor het goede doel. Jullie mogen lekker een bakkie met een gebakje komen doen, en zo eens andere vraagouders ontmoeten... gezellig kletsen en elkaar leren kennen...en dan hoop ik dat jullie voor vertrek een donatie voor stichting opkikker willen doen. Zouden jullie me willen laten weten of je kunt komen?

<http://www.opkikker.nl/over-stichting-opkikker> "

Ik heb echter nog slechts van één iemand iets vernomen.... Kunnen jullie nog even laten weten of je komt of niet, zodat ik ongeveer weet op hoeveel mensen/ kinderen ik kan rekenen?

Heeft een ieder er ook nog erg in dat ik woensdag 18 oktober a.s. niet beschikbaar ben uw kindjes op te vangen?



Activiteiten bij de gastouder

Tijdens dit thema gaan we veel naar buiten, op zoek naar herfstmaterialen. Daar hebben we natuurlijk wel kleding voor nodig die tegen een stootje kan. Kaplaarzen en misschien een poncho of regenjas zijn dan onmisbaar. (*Ik heb ook wel een aantal kaplaarsjes en een reserveponcho*). Ook als het regent kunnen we makkelijk naar buiten! Het ervaren van regen terwijl we regenkleding aanhebben en dus lekker in de plassen kunnen stampen is heerlijk! - *haha! Soms in het kader van dit thema dan, want eigenlijk ben ik een mooi-weer-wandelaar* - .

In dit thema nemen we een kijkje in het leven van een nieuw vriendje, de egel. De egel komt in de herfst tevoorschijn en we zien de egel eigenlijk heel weinig omdat de egel erg op zijn rust gesteld is. De kinderen gaan in de opvang alles samen doen, want hoe doe je dat eigenlijk? Samenwerken is voor kinderen soms erg moeilijk en dat hoort ook bij hun leeftijd en ontwikkeling. Als we samenwerken kunnen we zo veel moois maken en het is ook nog eens heel gezellig ook!

Als het buiten even te guur is, maken we het binnen lekker knus. Boekjes lezen en samen allerlei leuke activiteiten doen die met de egel te maken hebben, tot rust komen van een druk weekend of gewoon even lekker spelen met de thematafel. Het wordt een heerlijke periode!

Liedjes die passen bij het thema "Kiki en de egel"

Onder de bomen in het bos

onder de bomen in het bos
ligt een egeltje, ligt een egeltje
onder de bomen in het bos
ligt een egeltje te slapen (opgerold liggen)
soms snurkt hij hard (hard snurken)
soms snurkt hij zacht (zacht snurken)
hij slaapt overdag en niet in de nacht
onder de bomen in het bos
ligt een egeltje te slapen. (opgerold liggen)
<http://www.youtube.com/watch?v=rqd0SFw9Bnk>



Zagen, zagen, wiedewiedewagen

Zagen, zagen, wiedewiedewagen
Jan kwam thuis om een boterham te vragen
Moeder was niet thuis,
Vader was niet thuis,
Piep zei de muis in het voorhuis!

Herfst, wat heb je te koop?

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Duizend kilo bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind,

Ja mijn kind
'k Weet niet of jij dat aardig vindt.
Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Paddenstoelen, honderd op een hoop.
'k Zet ze voor je neer
Heus meneer
Dat doe ik alle jaren weer
Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Dikke grijze wolken op een hoop
Alles in de stad
Gooi ik nat
Koop je van mijn zo'n regenbad.

Schuitje varen, theetje drinken

Schuitje varen, theetje drinken,
Varen we naar de Overtoom.
Drinken we zoete melk met room
Zoete melk met brokken,
Kindje mag niet jokken.

Blaadjes

In onze straat staat een mooie boom
Kijk ik naar buiten, lijkt het of ik droom
Vrolijke kleuren, rood, geel en bruin
Dwarrelen in onze achtertuin
Er valt één blaadje
(laat 1 blaadje vallen)
Er vallen twee blaadjes
(laat nog een blaadje vallen)
Er vallen drie blaadjes
(laat nog een blaadje vallen)
Wel honderdduizend blaadjes op de grond!

<http://www.youtube.com/watch?v=ejllYOqF9IM>



De natuur is 1 grote speeltuin, dus lekker naar buiten en er op uit! We oefenen samen woorden door naar buiten te kijken en te benoemen wat er allemaal is. We nemen lekker samen de tijd hiervoor, staan eens stil tijdens een wandeling en nemen de omgeving in ons op. Niet alleen voor het kind lekker, ook voor jezelf. Even tot rust komen in de natuur na een drukke werkweek en samen de natuur bekijken en dingen benoemen is heerlijk.

We kunnen van alles met de natuur in de herfst, we kunnen er mee knutselen en heerlijk buitenspelen. Maak samen een holletje voor de egel van alle bladeren in de tuin. Nu alle bladeren in de tuin vallen kunnen we die samen gaan opharken. Lekker bezig zijn in de buitenlucht is voor iedereen lekker!

Leuke boeken om samen te lezen zijn:

- ✚ Kan ik er ook nog bij?
- ✚ Het grote boek van Beer en Egel
- ✚ Noten
- ✚ Eegje Egel

Deze boeken sluiten aan op het thema.



Samen gaan we op pad. Kaplaarzen aan en lekker het bos of het park in. Onderweg bekijken we al het moois wat de herfst met zich meebrengt. We benoemen alles wat we zien en kijken door de ogen van het kind, waar kijkt het kind naar en wat is er verwonderlijk aan? Op die manier kunnen we verwondering voor een natuurverschijnsel delen en zitten we echt op 1 lijn. Als we bergen bladeren verzameld hebben gaan we naar huis. Bekijken we thuis onze vondst nog eens goed, zien we alle kleuren van de bladeren. Niet 1 blad is hetzelfde. De bladeren hebben allemaal verschillende maten en kleuren.

Oh. Bijna vergeten: heeft u nog eierdozen? Die van karton waar 10 eieren in zaten.... Zou ik erg blij van worden!

WEER VEEL PLEZIER DEZE MAAND!!