

Nieuwsbrief December 2018 Kinderopvang Jacqueline

‘We vieren Sint, kerst en oud en nieuw!’

Hallo lieve papa's en mama's,



De maand december is een maand vol feesten, lekker eten en gezelligheid. Tijdens de decembermaand gaan **we van die sfeer genieten! We doen veel activiteiten samen en creëren een gezellige sfeer met muziek en leuke activiteiten.** In het eerste gedeelte van het thema maken we kennis met Sinterklaas en Pieten. Voor het ene kind is het Sinterklaasfeest al een bekend iets en voor het andere kind is het nog compleet nieuw. Sinterklaas is een feest van cadeautjes krijgen en snoepen en ook een feest van geven. Hoor er hier steeds een zeggen ‘Sinterklaas – bellenblaas!’



In het tweede gedeelte van het thema versieren we de kamer met kerstversiersels en komt de kerstboom met zijn mooie lichtjes in de woonkamer. We hangen prachtige kerstballen in de boom en beleven het kerstverhaal. We kijken naar de (Dick Bruna) kerststal op tafel. We genieten samen van een heerlijke kerstlunch en een gezellige wandeling in de frisse winterlucht. Tijdens het thema maken we mooie kerstkaarten voor mensen die we lief vinden en we gaan ze samen op de bus doen.

December is een hele drukke maand, vol familiebezoeken en de spanning rond 5 december.

Wist u trouwens dat er ook een Sint-uitzwaai-moment is? Zowel in Maasland als Hoek van Holland kunt u met uw kleine de Sint en zijn Pieten uitzwaaien, zodat de kleine kan zien dat hij terug naar Spanje vaart.

Al met al voor kinderen een maand vol met indrukken die ze allemaal moeten verwerken. In het thema worden regelmatig momenten van rust ingebouwd door samen op de bank een boekje te lezen. Tot rust komen is belangrijk tijdens deze maand voor kinderen. Het is allemaal zo spannend!

Geniet van de gezelligheid tijdens deze maand!

Wij wensen u een fijne Sinterklaastijd, mooie kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar vol met (speel)kansen!

Dinsdag 25 december tot en met donderdag 27 december kan ik geen opvang bieden; dan zijn we met 't gezin een paar daagjes in Brugge.

De afgelopen 10 jaar liet ik altijd trouw in de laatste nieuwsbrief van het jaar onze zomervakantie weten, zodat jullie dat als vraagouders ruim op tijd weten en daar je vakantieplannen op aan kunt passen dan wel tijdig naar vervanging kunt kijken. We bevinden ons echter nu onze kinderen toch wat ouder worden in een voor ons nieuwe fase – de fase waarin het geen vanzelfsprekend meer is gezinsvakanties met het complete gezin te genieten – hoe het de komende jaren allemaal gaat lopen, heb ik dus helaas niet zo een duidelijk zicht op. Wel blijft natuurlijk overeind dat ik vakanties minimaal 2 maanden van tevoren aan jullie dien door te geven (net zoals jullie aan mij); dit zal ik natuurlijk netjes doen.

Woensdag 30 januari 2019 tot en met vrijdag 8 februari 2019 zijn Bas en ik saampjes op vakantie naar Madeira. ... en kan ik zodoende geen opvang bieden..



Wie zijn er jarig?

- dinsdag 5 december is De Sint jarig!
- Woensdag 16 januari ben ik 10 jaar gastouder – deze dag willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan; jullie zijn in de middag uitgenodigd voor een ‘high-tea’ van 14 tot 16 uur of wanneer dat beter schikt, kunnen jullie in de avond een bakkie met een gebakje doen van 19 tot 21 uur. Van harte welkom! Vier mee !!
- 28 maart 2018 wordt Eldad 3 jaar. Jippie! Feest !! “Taart!” zou Eldad zeggen. hahaha



Zijn er de komende maanden papa's, mama's, opa's, oma's, of zussen jarig? Laat dit a.u.b. een weekje van tevoren weten, dan maken we graag iets.

Activiteiten bij de gastouder

De activiteiten bij de gastouder draaien vooral om het samenzijn en het creëren van een knusse en gezellige december sfeer. In de eerste periode van het thema gaan de kinderen en de gastouder aan de slag met het grote sinterklaasfeest. Op allerlei gebieden maken de kinderen zo kennis met alles wat met Sinterklaas te maken heeft. Belangrijk is dat tijdens deze periode kinderen ook leren waar het sinterklaasfeest vandaan komt.

Tijdens de Sinterklaasperiode wordt er geregeld tijd vrij gemaakt om even een moment van rust te kunnen hebben. December is een drukke maand voor kinderen, vol familiebezoeken en spanning rondom Sinterklaas en kerst. Samen kruipen de kinderen op de bank met een mooi boek en om samen liedjes te oefenen. Tijdens het thema wordt vooral de focus op dit soort momenten gelegd, de momenten van samenzijn.

Rondom kerst maken we mooie kerstboomversieringen en lezen we het kerstverhaal. Waar komt Kerstmis eigenlijk vandaan?

Kerst; de geboorte van de Here Jezus. In de Lucaskerk in het centrum van Vlaardingen wordt ieder jaar het kerstverhaal uit de Bijbel mooi en levendig (met schapen en geiten voor in de kerk) verteld en gezongen.

Maar: in iedere kerk kun je dit feest mee-genieten. Vaak is er in het midden van Groot-Vlaardingen een deel waar van alle kerken staat vermeld wat en hoe en wanneer je kerst kunt mee vieren met hen. Wij gaan dit jaar naar de kerk in Brugge!

Kerstmis draait vooral om gezellig samenzijn en ook tijdens dit thema draait het daar om. Het wordt een heerlijk gezellige en knusse periode!

Liedjes en gebaren die passen bij het thema feest!

Sinterklaas

Sinterklaasje, bonne bonne bonne

Sinterklaasje, bonne bonne bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne
Gooi wat in de huizen,
Dan zullen we grabbelen als muizen

Sinterklaas kapoentje

Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,

Dank u sinterklaasje!

Één klompje, twee klompjes

Één klompje, twee klompjes, drie klompjes
Op een rijtje bij de haard.
Één klompje, twee klompje, drie kleine klompjes
Met wat water voor het paard.
Sint Sint, wat zal je me geven?
Sint Sint, wat krijg ik dit jaar?
Sint Sint, ik wil zo graag een popje.
Sint Sint, toe geef het mij maar.
Voor de melodie kijk je op:

http://www.vriendenvansintnicolaas.nl/liedjes/teksten/een_klompje.htm

Kerstmis

Koetjes in 't stalletje

Koetjes in 't stalletje,
Wees toch wat stil,
Hier is een klein kindje,
Dat slapen wil.
Boe! Zeggen de koeien,
Dat zullen we niet meer loeien
Schaapjes in 't stalletje,
Wees toch wat stil,
Hier is een klein kindje,
Dat slapen wil.
Beh! Zeggen de schapen,
Dan zullen we niet meer blaten
Hondjes in 't stalletje,
Wees toch wat stil,
Hier is een klein kindje,
Dat slapen wil.
Woef! Blaffen de hondjes,
Dan houden we onze mondjes
Voor de melodie kijk je op:

<http://www.youtube.com/watch?v=ejnB7Mph8zU>

't Is donker daar buiten

't Is donker daar buiten,
Nu is het nacht.
En alle kind'ren zingen zo zacht.
Zingen van het kindje, lief en klein.
't Zal een mooie Kerstmis zijn.
't Is donker daar buiten,
Hier is het licht.
Sluit alle ramen, deuren nu dicht.
Luister naar het lied en 't Kerstverhaal
't Is nu feest voor allemaal
Voor de melodie kijk je op:
http://www.youtube.com/watch?v=KUGtiEsW6_A

Kling klokje klingelingeling

Kling klokje klingelingeling,
Kling klokje kling.
Kerstfeest is gekomen
Met zijn groene bomen,
En in alle landen,
Zie je lichtjes branden.
Kling klokje klingelingeling,
Kling klokje kling.

December is een maand vol gezelligheid in huis en ook op straat. De winkelstraat wordt omgetoverd tot een straat vol vrolijke kerstverlichting en er zijn overal versierde kerstbomen te zien. En eerst komt Sinterklaas nog! Overall is er wel een Sinterklaasintocht en zijn er speciale Sinterklaasactiviteiten. Er zijn door het hele land op verschillende plekken kerstmarkten en ook de tuincentra zijn omgetoverd tot een winkel vol kerstfeer. Er zijn ook geregeld levende kerststallen. Het is heerlijk om daar samen eens naar te gaan kijken. Samen een boom uitzoeken als je een echte kerstboom hebt, mooie versiering voor in de boom uitzoeken en

door het hele huis is kerstversiering te vinden. Het is leuk om dit samen allemaal te doen. Nog mooier is het voor het kind om een eigen kerstboompje te hebben? Bij onder andere de Hema zijn kleine kunstkerstboompjes te vinden waar de kinderen naar hartenlust zelf mee aan de slag kunnen.

Er zijn meerdere boeken te vinden rondom kerst. De boeken die aansluiten bij het Thema zijn:

-  'Kerstmis' van Dick Bruna
-  'Dikkie Dik vier kerst' van Jet Boeke
-  'Kerstfeest met Kikker' van Max Velthuis
-  'Ruben en de ark van Noach' van Dick Bruna



De kerstboom is de mooiste boom, hij staat in heel veel landen. En waar je ook komt, iedereen bewondert deze wonderschone boom. Er hangen mooie lichtjes, kerstballen en versieringen in. We bekijken samen de boom en maken samen de boom nog mooier. Zo wordt hij echt van ons samen!

Wij doen al een aantal jaar mee met de 1,- kerstboomactie van de Ikea. Leuke actie waarbij e.e.a. aan een goed doel geschonken wordt. https://www.ikea.com/ms/nl_NL/campaigns/kerstboom.html

Wie weet ligt er ook wel sneeuw en krijgen we dit jaar een witte Kerstmis!

Graag wil ik jullie ook vragen om - mochten jullie een gaatje "tijd" kunnen vinden in deze drukke maand (mag ook gerust later) - een recensie te plaatsen op [Facebook](#) of mijn [website](#), net welk medium jullie het prettigst vinden; voor mij heeeel fijn! Het is voor nieuwe vraagouders toch erg fijn om van huidige vraagouders te vernemen hoe de opvang hier is voor uw kind, en wellicht voor hun kind.



Graag wensen wij jullie allen hele fijne, gezellige, saamhorige feestdagen vol samenzijn en samen spelen!

Gelukkig Nieuwjaar, Happy new year!